



*Maranatha Mare*

*maart 2023*

*Jaargang 50 No 2*

## **Niet minder maar meer**

Veertig dagen dwalen door de mist  
op zoek gaan naar de vragen  
die om ons heen zwerven.  
Stil zijn vanwege de veelheid om ons heen.  
Veertig dagen even zelf minder  
omdat een ander soms meer nodig heeft.  
Deze dagen die ander zoeken.  
We moeten steeds weer sterker worden  
net als het ochtendlicht  
in de nieuwe dagen van het jaar.  
Net als de hemel die paars kleurt  
als de zon net onder is.  
Meer begrijpen van Gods grote liefde.  
Ons laten dragen door de Enige.  
Ons Voorbereiden op het feest.

## **Aad van der Klaauw**

<https://www.gedichtensite.nl/pasen-veertigdagentijd/41853-niet-minder-maar-meer>

## Geen schulden maken

“Geen schulden maken”, zei mijn vader altijd. Ja, natuurlijk is een hypotheek nodig als je een huis wilt kopen. Om een auto te kopen moet je ook wel een lening aangaan. Maar anders, *geen schulden*, want dit wordt een diepe donkere kuil waar je in gaat verzwelgen.

We zijn nu in de Lijdenstijd. In een artikel in 2019 in de magazine *De Nieuwe Koers* stelde Tjerk de Reus de vraag: “Wat is er toch met de Lijdenstijd aan de hand? Al die schuld, al dat geweld, die akelige straf.”

Al die schuld ... Het refrein over de eeuwen heen: zonde en schuld, schuld en zonde. Wat is ermee aan de hand?

Misschien zullen we juist in de Lijdenstijd waarschuwen: “Geen schulden maken”. Dit kan een diepe donkere kuil worden waarin je in gaat verzwelgen.

Schuld is een onaangename emotionele staat vanwege iets wat mensen hebben gedaan, of niet hebben gedaan, of wat hun intentie was, of vanwege omstandigheden, zegt de psychologie.

*Objectief* zijn mensen schuldig als ze een wet overtreden. Ze hebben het gedaan. *Subjectief* kunnen mensen zich schuldig voelen over iets wat zij *interpreteren* als “verkeerd”. Dit is schuld *zélf maken*.

Er zijn verschillende soorten schuldgevoelens:

- Schuldig als ze niet hebben voldaan aan bepaalde morele standaarden.
- Schuldig als ze menen schade aan een ander te hebben gedaan.
- Schuldig als er iets met een ander gebeurt, ook al hebben ze daar geen controle over gehad.
- Schuldig als ze iets goeds hebben gekregen en de ander niet.
- *Survivor guilt* als ze een ramp hebben overleefd, maar anderen waren gestorven.
- Schuldig als ze geprivilegieerd zijn en anderen niet.
- Schuldig als anderen - vrienden of familieleden - wat hebben gedaan.

Sommige mensen lijden aan wat “giftig schuldgevoel” wordt genoemd. Dit houdt vaak verband met een vals en overweldigend verantwoordelijkheidsgevoel. Dit komt voort uit hun kindertijd en wordt doorgevoerd in hun volwassenheid en volwassen relaties. Dit doet schade.

Voor kinderen van ouders met rigide regels en onbereikbare standaarden, voor wie niets goed genoeg was, zijn de gevolgen vaak: zelfkritiek, minderwaardigheid en schuldgevoelens. Ze blameren zichzelf. Dit kan ook het geval zijn bij lidmaten in kerken die “zondeloze perfectie” verwachten.

Perfectionisten stellen hoge standaarden voor zichzelf. Ze zijn constant beangst dat ze een fout zullen maken. Ook in hun beste prestaties vinden ze geen vreugde omdat ze twijfelen aan zichzelf en zich een mislukking voelen.

Nooit is het voldoende. Nooit hebben ze het goed gedaan.

Wat is er dan toch met al die schuld aan de hand?

We hoeven niet eindeloos "schulden te gaan maken" en in de diepe donkere kuil daarvan te verzwelgen. Dit is de bedoeling van de Lijdenstijd niet.

We hoeven echt niet perfect te zijn, ons *best doen* is goed genoeg.

In de Lijdenstijd bedenken we het "best doen" van Jezus voor God.

In de Lijdenstijd bedenken wij óns "best doen" voor God.

Dit brengt in ons leven diepte en licht.

**Yolanda Dreyer**



### **Gemeentenieuws**

Wij denken aan al onze gemeente leden en vrienden in de lappenmand:

- Ina Pol
- Ina Tanzer
- Rietje Spoon
- Rosalinda Visser
- Marjan van Zee
- George Mijne

### **Dank jullie wel!**

Graag wil ik de gemeente hartelijk bedanken voor de enorme ondersteuning ontvangen na het verlies van mijn geliefde fagot, die veertig jaar mijn partner was in de muziekwereld. De talloze berichten op sociaal media, via sms, via telefoontjes en ook meeleven in persoon zijn erg gewaardeerd. Door de toedoen van mijn familie heb ik weer een fagot, maar er zijn natuurlijk noch anderen uitgaven om te dekken. Deze week werd ik verrast door een aanzienlijk bedrag ingezameld door de gemeente, die het nu mogelijk maakt voor mij om ook die uitgaven te kunnen dekken!

Ik wil u allen enorm voor uw hiervoor bedanken, en hoop ik om eerstdaags weer van de party te kunnen zijn achterin de kerk, en met Johan te kunnen musiceren tijdens erediensten!

Erg gewaardeerd lieve gemeente!

**Jan Willem Hoorweg**

### **Bloemen bedankjes**

Heel veel dank voor de prachtige rozen die ik op 19 februari kreeg! Ze staan zo mooi!

**Emmy Reinten**

### **Het zonnetje**



Er is een persoon in onze kerk, die zo onopvallend mogelijk de kerk binnen komt, rustig naar de dienst luistert, een kopje koffie drinkt en soms een praatje maakt en dan weer stilletjes verdwijnt. Intussen zorgt diezelfde persoon dat de boekhouding van onze kerk op rolletjes loopt, terwijl hij overdag een super drukke baan heeft. Deze persoon is onze kassier Marco van Wieringen en vandaag zetten wij Marco in het zonnetje.

*Namens de gemeente een groot applaus voor al het werk dat jij voor ons doet!*

Marco houdt zorgvuldig alle inkomsten en uitgaven van de kerk bij, bereid de financiële staten voor en legt ze voor aan de drie maandelijkse vergaderingen van de Financiële Commissie, en bereidt alle documentatie voor die nodig zijn voor het jaarlijkse audit. De audit verslag die iedere jaar terugkomt heeft weinig op of aan te merken over de boekhouding van onze gemeente.

Marco bereidt ook jaarlijks de begroting voor onze kerk voor, en dat is nu ook pas gebeurt voor het nieuwe belastingjaar. De begroting is al goedgekeurd door de Financiële Commissie en moet nu ook door de gemeente goedgekeurd worden. Op zondag 19 maart, direct na de eredienst houden wij een korte gemeentevergadering. Marco legt dan de financiële staten voor van de afgelopen jaar, leest de audit verslag voor en presenteert de budget voor de nieuwe financiële jaar.

**Ellen van der Kuil**

## **Die dag toe my Bybel pap geword het**

Lank-lank gelede het predikante tydens huisbesoek die lidmate se Bybel gevra en daaruit gelees. Dit was om te sien of lidmate 'n Bybel besit en gebruik. By sommige huise het die predikant nog nie behoorlik sy sit gekry nie, dan kom een van die kinders met die Bybel, by ander huise moet die ma uitvoerige instruksies vir die kind gee om die Bybel op te spoor en af te stof. Vandag nog, lê die Bybel by sommige huise gereed vir gebruik.

Ek doen huisbesoek, jonk en onervare. Die lidmaat is in die Vloot en hy is met 'n Engelse dame getroud. Ek vra 'n Bybel, die vrou gaan soek. Later gaan die man ook soek, maar hulle kom onverrigtersake terug. Daar sit ek, entoesiastiese jong dominee, verleë, sonder my gereedskap, sonder 'n Bybel. Ek het die volgende oggend vir hulle 'n Bybel gaan aflewer, maar voor ek dit met die volgende huisbesoek kon gebruik, het die Vloot hom verplaas. Ek hoop hulle het darem daardie Bybel begin lees.

Dit is my eerste huisbesoek by 'n baie ou dame. Sy is vriendelik en interessant. Ek vra 'n Bybel en sy bring haar Bybel. Ek slaan dit oop en sien dit is Nederlands. Ek kan dit lees, maar as ek dit hardop lees, gaan sy lag en ons praat nou oor ernstige sake. Ek vra toe dat sy liever die gedeelte lees. Daarna was dit die gebruik dat sy self Bybel lees tydens huisbesoek. Ek het later haar 60-jarige seun as volwassene gekatkiseer. Dit was 'n hoogtepunt.

Rekenaars was nog nie so volop nie. Die telefoon lui. Die Bybel is oop op my rekenaar se skerm, dit was nog voor Windows, toe net een program op 'n keer kon loop. 'n Prominente dame in die dorp, nie van ons gemeente nie, skakel en vra of ek haar kan help. Sy begin met 'n lang aanloop, maar ek hoor gou waarheen sy mik, en tik solank die soekwoord in. Sy wil weet waar staan iets in die Bybel. Toe sy klaar gepraat het, vra ek of sy 'n skryfding het en rits die tekste af. Die volgende vraag, dieselfde ding. Sy dink tot vandag toe ek het 'n baie besondere kennis van die Bybel. Ek het haar nog nie reggehelp nie, en gaan ook nie.

Vir huisbesoek het ek jare lank 'n klein formaat volledige Bybel in my motor saamgery. Dit was altyd daar en het baie huisbesoekgesprekke ingelei en baie vrae beantwoord, maar toe kom die tyd dat my arms te kort word wanneer ek daaruit wil lees. Daarna het ek my Kindle saamgeneem, 'n mens kan sy lettergrootte stel en dit het 'n nuttige soekfunksie wanneer lidmate vra: Dominee, waar staan...? Ek doen huisbesoek by lidmate en daar is 'n besoeker by hulle. Hy is een van daardie mense wat 'n stryd voer teen al wat kerk is, want almal is verkeerd en net hy verstaan die Bybel reg. Hy sien die geleentheid en begin gooi my met tekste, uit verband en sonder konteks, maar dit klink vir hom reg. Soms moet 'n mens vuur met vuur beveg. Gelukkig is hy breedsprakig en dit gee kans

dat ek vinnig in die Bybel op my Kindle soek en ek elke keer kon antwoord: Maar daar staan ook geskrywe... Soms ook uit verband, maar dit is al wat hy verstaan. Dit gaan soos 'n tenniswedstryd heen en weer. Toe, o wee, verskyn die boodskap dat die Kindle se battery pap is en ek dit moet afskakel. Ek skrik, gelukkig is my laaste teks 'n kishou en ek wen ses stroop.

Deesdae, met die Bybel op die selfoon, is die Bybel altyd byderhand. Sorg net dat die battery vol gelaai is...

### **Ds Thomas Joubert, Swellendam**

[https://nhka.org/wp-content/uploads/2023/01/Blitspos-2023\\_01\\_26.pdf](https://nhka.org/wp-content/uploads/2023/01/Blitspos-2023_01_26.pdf)

### **Het middelpunt van Nederland**

*Op een zomerse zaterdag liep ik in de omgeving van de Goudsberg in Lunteren. Het landschap glooide, ik volgde een bospad dat steeds verder omhoog voerde. Op een hoog punt trof ik een cirkel aan, gemaakt van staal en steen. In de cirkel lagen drie grote keien. Een bordje vertelde dat dit het middelpunt van Nederland is.*

Die ervaring herkende ik. Toen ik een jaar in Amersfoort studeerde, kwam ik wel eens op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouwen-toren. Lijnen in de bestrating geven dat het 'midden van Nederland' aan.

### **het echte midden**

Zo kan ik nog even doorgaan: er schijnen zes plaatsen in Nederland te zijn die je als 'het midden' kunt zien. Het hangt er namelijk maar net vanaf hoe je meet.

De Goudsberg is het midden als je een lijn trekt vanaf die berg naar de uiterste punten van ons land. Het lijkt me geen toeval dat die plek op een prachtige plek ligt. Het stralend middelpunt van Nederland kon blijkbaar moeilijk toebedacht worden aan een lelijk industrieterrein.

Amersfoort is een theoretisch midden, het 'kadastraal middelpunt'. Het is het nulpunt voor metingen op landkaarten en dergelijke. Met het werkelijke midden, gemeten in kilometers, heeft het weinig te maken.

In Putten ligt nóg een midden van Nederland. Dat midden is bepaald door te berekenen op welke plek Nederland recht zou blijven hangen als je het hele land aan één touwtje zou kunnen optillen (het zwaartepunt).

### **maak mij het middelpunt**

Zes middelpunten roepen om aandacht: 'maak mij het middelpunt'. Maar wat is het nu het 'echte midden'?

In onze levens gebeurt iets soortgelijks. Er wordt aan ons getrokken: 'maak mij het middelpunt van je leven'. We staan steeds voor een keuze: waar richt je je op? Wat bepaalt welke route je volgt op je levenspad?

Wat roept om je aandacht? Geld, bezit, carrière, aanzien? Op welke momenten dringen die 'middelpunten' zich aan je op? En wat doe je dan?

### **belang**

De 'middelpunten' die zich in je leven aan je opdringen hebben iets gemeen met al die 'middelpunten' van Nederland. Namelijk: ze hebben er belang bij dat jij hen als het middelpunt gaat zien.

Het middelpunt in Lunteren houdt het toerisme in die streek op gang. Op het Amersfoorters Lieve-vrouwen-plein is de horeca blij met een extra attractie. Als je gericht bent op geld of bezit, tellen bedrijven hun winst. Draait je bestaan op carrière of aanzien, wrijven opleidingsinstituten zich vast opgetogen in de handen.

### **God in ons midden**

Ook de God van de Bijbel wil het middelpunt van ons leven zijn. Maar Hij handelt daarin ánders dan andere middelpunten die zich aan ons opdringen.

Zijn komst in ons midden is belangeloos. Daaruit blijkt hoe puur Zijn liefde is. Hij komt ons tegemoet zonder bijbedoelingen. Er was voor de heilige God geen eer aan ons te behalen, geen winst bij te schrijven.

En toch: teder, haast bescheiden komt Hij ons tegemoet. Een Baby, stilletjes achteraf geboren maakt Hij tot centrum van de wereld. Tot stralend Middelpunt van ons hart. In Jezus vind je de Kern van Gods liefde!

*God in ons midden*

*Heer, wij aanbidden*

*met al Uw kinderen wereldwijd*

*Uw trouw aan mensen*

*Uw onbegrensde,*

*Uw ongekende majesteit*

### **ds Arjan Berensen**

<https://www.lichtendlicht.nl/middelpunt-van-nederland/>

<b>Dienstrooster maart 2023</b>			
	<b>zondag 5 maart</b>	<b>zondag 12 maart Koffiedrinken</b>	<b>zondag 19 maart</b>
<b>1</b>	Ferry vd Kuil	Emmy Reinten	Frouk Smal
<b>Bloemen</b>	Ellen vd Kuil	Ina Tanzer	Ina Pol
<b>Koffie</b>		Priscilla Ndlovu	
	<b>zondag 26 maart</b>		
<b>1</b>	Eddie de Jong		
<b>Bloemen</b>	Joke de Jong		

## Agenda maart 2023

<b>zondag 5 maart</b> 2 <sup>de</sup> Ijdzondag zondag Reminiscere	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 7 maart</b>	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 12 maart</b> 3 <sup>de</sup> Ijdzondag zondag Oculi	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Koffiedrinken
<b>dinsdag 14 maart</b>	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 19 maart</b> 4 <sup>de</sup> Ijdzondag zondag Laetare	10h00 11h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Gemeentevergadering
<b>dinsdag 21 maart</b>	9h00-13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 26 maart</b> 5 <sup>de</sup> Ijdzondag zondag Judica	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 28 feb</b>	9h00-13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 2 april</b> 6 <sup>de</sup> Ijdzondag Palmzondag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 4 april</b>	9h00-13h00	Kerkkantoor
<b>vrijdag 7 april</b> <b>Goede Vrijdag</b>	10h00	Ds. T van Wyk Avondmaal
<b>zondag 9 april</b> <b>Paaszondag</b>	8h30 10h00	Paasontbijt Eredienst Ds. Y Dreyer

<b>Verjaardagen maart 2023</b>		
<b>woensdag 1 maart</b>	Joke de Jong	072 443 3535
<b>woensdag 1 maart</b>	Lenè Fourie	
<b>woensdag 1 maart</b>	Yulandi Knoester	074 130 6852
<b>donderdag 2 maart</b>	Gitta Leeuw	012 661 2247
<b>vrijdag 17 maart</b>	Jan-Willem Hoorweg	
<b>maandag 20 maart</b>	Klaas-Jan Leeuw	072 567 4089
<b>woensdag 22 maart</b>	Marco Bianchi	
<b>vrijdag 24 maart</b>	Rubens Andeweg	
<b>maandag 27 maart</b>	Jacobus Bakkers	082 850 9401

<b>MARANATHA KERK</b>	
<b>Webadres</b>	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
<b>Facebook</b>	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
<b>Straatadres</b>	Sherborneweg 3, PARKTOWN
<b>Postadres</b>	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
<b>Predikante</b>	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
<b>Kerkkantoor</b> <b>Dinsdag ochtend</b> <b>09h00 - 13h00</b>	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
<b>Bank Details</b>	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
<b>Scriba</b> <b>Redactrice Mare</b>	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
<b>Kassier</b>	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
<b>Koster</b>	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
<b>Organist</b>	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@protonmail.com